

Beste bezoeker,

Van harte welkom op onze 35^e Boerendag en Oldtimershow in Alphen N.B.

Elk jaar werken wij met een thema. Het Boerendag-thema in 2018 is: **'Erpel, wè kunde'r ammol meej'**. Bij de oldtimers staan de **Deutz-Fahr-tractoren** in de picture en daarnaast ook de VW-busjes, Unimogs, (brom)fietsen e.a.



10.00 uur: aanvang nostalgische Boerendag en Oldtimershow 2018.

10.30 uur: officiële opening door voorzitter Boerendag, pastoor Joop en zijn huishoudster. Aansluitend graan dorsen met de vlegel.

Maar de gehele dag kunt u uw nostalgisch 'boeren-hart' ophalen op het dorpsplein, de akkers en het weiland, in de demo-weide, bij de werkplaats, de dorsstraat en de grote tent.

U treft hiervoor een programmaoverzicht aan maar naast de vaste demonstraties kunt u ook nog kijken naar, meedoen met, proeven van:

lekkere honing;	melkmachientjes;	boedelveiling t.b.v. KIKA;
schapenkaas;	het tingieten;	honden-agility, touwslagerij;
wijn proeven;	manden vlechten;	kantklossen, spinnen, quilten en vilten;
oude gereedschappen;	mosterd maken;	leer bewerken; maïs pellen;
P.R. 'Groei en Bloei';	sportgroep;	op grootmoederwijze wassen;
mini-kermis attracties;	thema-miniaturen;	het malen met div. maalmachientjes;
op de boerenkar;	geiten en konijnen;	hoefsmid; keientrekkers;
de Lakevelder-koeien;	houtsculptuur;	de kastanjehouten omheining;
boekdrukkunst;	handboogschieten;	berkentwijgen werkstukken;
vendeliërs en tamboer;	koe melken;	glas graveren, boerenschilderkunst;
graan vlegelen;	oldtimer tractoren;	auto's, werktuigen, (brom)fietsen,
solexen, stationaire motoren, micro-pulling, de marktluik met brocante en antiek,		
gereedschappen, smidse, boerenspul, miniaturen, klompen, kinderkleding, speelgoed.....		

En vooral de kinderen kunnen volop genieten met o.a. het koe melken, vuile kleren wassen, schilderen/knutselen, schminken, schooltje spelen, koekjes versieren en in de draaimolen, op het springkussen of vliegend tapijt.....

Geniet en wellicht tot zaterdag 10 augustus 2019 bij onze 36^e editie.

◇◇◇ ◇◇ **programmaoverzicht** ◇◇ ◇◇◇

1. Het dorpsplein

- 10.30 u. opening bij het aardappelveld en aansluitend graan dorsen met de vlegel (kijk op het bord voor meerdere demo's vlegel-dorsen)
- 10.45 u. defilé oldtimer-bromfietsen en Solexen; daarna vertrekken ze voor hun toertocht en worden tussen 14.00 en 15.00 uur terug verwacht.
- 11.10 u. hondenvereniging 'Baarle': demo 'agility' 1
- 11.40 u. veteranensportgroep 'Baol': oefeningen en piramidebouw 1
- 12.10 u. vendeliers en tamboer (Gelmelzwaaiers, België) 1
- 12.40 u. hondenvereniging 'Baarle': demo 'agility' 2
- 13.10 u. veteranensportgroep 'Baol': oefeningen en piramidebouw 2
- 13.40 u. vendeliers en tamboer (Gelmelzwaaiers, België) 2
- 14.10 u. Boa Sorte-groep 1
- 14.40 u. **veiling t.b.v. KiKa**; boedelkar vertrekt van dorpsplein
hondenvereniging 'Baarle': demo 'agility' 3
- 15.10 u. vendeliers en tamboer (Gelmelzwaaiers, België) 3
- 15.40 u. Boa Sorte-groep 2
- 16.10 u. historisch defilé

2. Bij de schuur / werkplaats (doorlopend wordt er gewerkt)

Het smidsvuur brandt; een hoefsmid voorziet een paard van nieuwe hoefijzers. Regelmatig worden hier allerlei mankementen opgelost en bekijk de oude gebruiksvoorwerpen in de schuur.

3. De akkers

Onze akkerboeren zijn steeds aan het werk; tussen door schaften ze (met hun blauwe drinkkan en boterhammen met vet) op de akker. Ze gaan het graan maaien met de zicht, het kleine machientje, de zelfbinder en de combine? (maaidors-machine); hokken van de 'gerven' (schoven). Als het graan goed droog is, zal het op een kar of wagen geladen worden en rechtstreeks naar de dorskas gereden om te dorsen. Met paarden (en tractor?) rijden ze mest, gaan ploegen, kulteren, eggen, ega-liseren, enz. Daarna wordt eventueel 'groen' (knolletjes) gezaaid met o.a. een machientje of zo maar uit de hand.



aardappelveld worden met de hand en/of oude machines de aard-appelen gerooid.

Je mag mee helpen: aardappel rapen voor een goed doel. Koop een zak en geniet thuis van 'die lekkere erpel'!

4. Het weiland (doorlopende demonstratie vanaf 11.30 uur)

De boeren laten jullie genieten van:

- het gras maaien door oldtimer tractoren met een vingerbalk;
- het gras (hooi) schudden en ruggen (dijken) met de hand of door oude werktuigen;
- het opperen en ruiten;



- het op een kar / wagen laden en wegbrengen;
- het persen van het droge hooi.

5. De demo-weide

Hier zijn de volgende nostalgische demonstraties:

- 11.30 u. Friese paarden met 'carrousel-rijden' 1
- 12.00 u. dansende tractoren-act 1
- 12.30 u. defilé oldtimers (tractoren, werktuigen enz.)
- 13.30 u. Friese paarden met 'carrousel-rijden' 2
- 14.00 u. dansende tractoren-act 2
- 14.30 u. defilé Deutz-Fahr-tractoren
- 16.10 u. vertrek historische defilé???

6. De dorsstraat

12.00 uur: het dorsen van het graan begint.



Kijk maar eens bij de paardenmanege, de dwarsdorser, de kleine en de grote dorskas.

De diverse maalmachines malen daarna bij de molen het pas gedorse graan.

Kijk op de klok bij de grote dorskas wanneer de boeren weer gaan dorsen of vraag het aan boer Wim.

7. De grote tent

Muzikaal optreden van:

- Mondharmonica-groep 'Oirschot': 13.00, 14.00 en 15.00 uur
- Johan Daamen met Nederlands-talige muziek: 13.30, 14.30 en 15.30 uur